

## Woensdag

# Dinsdag

## Donderdag

Dag 2

Kruikje



**Benodigheden:**

Pakje klei, cocktail/satéprikker of vorkje

**Werkwijze:**

Maak van de klei een zo mooi mogelijk kruikje. Aparte delen zoals het handvat kun je vastplakken met water, ook kun pak een cocktail/satéprikker of een vorkje om er figuren op te maken.

**De foto hieronder is een voorbeeld.**



Dag 1

**Scheppingscijfers**

**Benodigheden:**

(zie foto, alles zit in enveloppe 1)

**Werkwijze:**

Knip de cijfers uit en maak een gaatje bovenin en onderin (met een perforator) waar je straks het touw door kunt doen.

Beplak de cijfers zodat zichtbaar word wat God op welke dag heeft geschapen, de 7e dag (rustdag) mag jezelf invullen.

**1e** dag, de nacht en duisternis.  
En God de Here noemt het dag wanneer het licht er is.  
**2e** dag, de zee zo groot en breed.  
En ook de hoge hemellucht,  
die van het water scheidt  
**3e** dag, de boom, de bloem, de plant,  
het fruit, het groene gras en 't graan,  
**4e** dag, de lichte zon en maan.  
En meer dan duizend sterren,  
die aan de hemel staan.  
**5e** dag, de vogels groot en klein.  
Hij maakte ook de vissen, die in het water zijn.  
**6e** dag, van alle dieren twee en  
een man en vrouw  
Hij zag dat alles goed was en...toen was zijn schepping klaar.  
**7e** dag, de laatste dag,  
en weet je wat God doet?  
Hij rustte van zijn mooie werk.



**De foto hieronder is een voorbeeld.**



Dag 3

**Huis**

**Benodigheden:** bouwpakket huis

**Werkwijze:**

Zet het huisje van het bouwpakket in elkaar en versier het zo mooi mogelijk.

**De foto hieronder is een voorbeeld.**



## Dag 4

### Gebedspotje

**Benodigheden:** Potje, lolly stokjes, versiering, stift(en)

### Werkwijze:

Schrijf met een stift op een stokje waar jij voor zou willen/kunnen bidden op elk stokje één gebedspunt.

Versier het potje zo mooi mogelijk.

Zet de stokjes in het potje, zo kun je elke dag een gebedspunt kiezen om het aan de Heere te vertellen.

**De foto's hieronder zijn een voorbeeld**



# Welkom thuis!

Heb jij een mooi werkje gemaakt?  
Stuur of mail je foto naar juf Hennie  
[hennieruiter@gmail.com](mailto:hennieruiter@gmail.com)  
(+31 6 1250 4617).



In het huis van Mijn Vader zijn veel  
woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u  
gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats  
voor u gereed te maken.  
(Johannes 14:2)